

Goedenavond burgemeester en leden van de gemeenteraad!

Allereerst hartelijk dank dat we hier met zoveel betrokken kinderen, ouders en grootouders en andere senioren, welkom zijn!

Zoals u al hebt begrepen willen wij u de zg TOEKOMSTSTOEL aanbieden!

Dit is een stoel die, naar een concept van de schrijver Jan Terlouw, "geadopteerd" is door de GROOTOUDERS-VOOR-HET-KLIMAAT, een klimaat-burgerbeweging sinds 2016.

Sinds ongeveer 2 jaar wordt deze stoel, overal in het land waar besluiten vallen/ beslissingen moeten genomen worden, aangeboden.

Zo verhuist de T-stoel momenteel van de ene Tweede- kamerfractie naar de andere, maar staat ze bv ook in het Provinciehuis van Utrecht, bij de SER of bij de CEO van de SHELL!

De T-stoel is een symbool!!

Zij is nog leeg maar eigenlijk zitten alle kinderen, kleinkinderen en alle volgende generaties op deze stoel!

Zij hebben nog geen stem, mogen nog niet meebeslissen maar we moeten naar hen luisteren!!

Zij hebben recht op een duurzame, schone toekomst ; een prachtige leefbare aarde!!

Waar deze stoel staat moeten mensen zich rekenschap geven dat hun besluiten verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomstige generaties!

Deze toekomstige generaties zijn niet gebaat bij eigenbelang, bij hebzucht, bij gebrek aan visie, bij korte termijn-denken.....

Alles wat nu besloten wordt mag niet schadelijk zijn voor de toekomst.

Vooraf in deze tijd , met een gure politieke wind, met veel nepnieuws, veel complottheorieën, angst en beschuldigingen, is dit een immense uitdaging die we alleen met elkaar het hoofd kunnen bieden!

Als Grootouders en senioren voelen wij een grote verantwoordelijkheid om de aarde ,die ons zoveel gegeven heeft, leefbaar door te geven aan de volgende generaties!

We hebben de aarde niet geerfd van onze voorouders; we hebben haar te leen!

We roepen iedereen op een goede voorouder te willen zijn!!

Samen kunnen we zorg dragen voor schone lucht, schone grond, schoon water , duurzame groene energie, en een duurzame voedselketen voor alle aardbewoners !

Er is maar 1 weg en dat is de weg van de circulaire economie.

Wij geloven, en zijn ervan overtuigd, dat dit kan!

Er gebeurt gelukkig al zoveel, want zoveel wetenschappers, jonge innovatieve studenten of ondernemers, zoveel natuur-en milieugroepen besteden al al hun tijd en energie aan oplossingen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen!

Wij hebben daar vertrouwen in zonder blind te zijn voor al die krachten die iets anders willen!

Wat we allereerst van de gemeente en andere overheden vragen is de URGENTIE van de klimaatcrisis te erkennen, en in te zien dat deze een verantwoordelijkheidscrisis is!

Het is de plicht van bestuurlijke organen haar burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de klimaatcrisis.

Bij deze immense verantwoordelijkheid willen we graag als burgers en bestuurders samen optrekken, elkaar inspireren en naar elkaar luisteren. Laten we burgers en boeren en anderen van de juiste informatie voorzien en helpen en begeleiden met overstappen naar bv een duurzame landbouw, duurzaam bouwen , duurzaam winkelen, duurzaam reizen etc .

Zonder overproductie, uitbuiting, grondstoffenroof etc, kunnen we richting een klimaatrechtvaardige wereld bewegen!

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en geef nu het woord aan de klimaatburgemeester Adriejenne, die met enkele andere kinderen uit Bunnik en timmervrouw Christly Rijke, een fantastische TOEKOMSTSTOEL heeft gemaakt op atelier "Timmerrijke"

Deze stoel mag in het halletje van het gemeentehuis staan, waar iedereen die hier binnenkomt even kan en zal stilstaan bij de betekenis van dit symbool van de STEM van de toekomst!

De andere, kartonnen stoel gaat inmiddels op reis door de gemeente om op allerlei plekken, te beginnen op de basisschool van Adriejenne, wensen te verzamelen! Wensen en ideeën wat betreft een mooie duurzame aarde!! De doos vol wensen zal hier weer terugkeren; op het gemeentehuis!